

Pinserefleksioner

ved Biskop Ulla Thorbjørn Hansen

Pinsesalmer

- **I al sin glans**, Grundtvig 1843 & 1853 (DDS 290)
- **Talsmand som på jorderige**, Grundtvig, 1837 (DDS 294)
- **Hør himmelsus i tredie time**, Jørgen Gustava Brandt, 1986 (DDS 285)

Fisk + Ånd = Livskraft

Havkat, Helligånd & livskraft til Pinse

Søndage og helligdage som Pinsen er tænkt som vores fælles hjerteslag. Her kan vi både puste ud og ånde ind - alt imens vi spiser pinsefisk. Det er min forgænger biskop Jan Lindhardt, der mente, at vi mennesker husker bedre med maven end med hovedet. Gæs, ænder og flæskesteg minder os om jul, boller om fastelavn, lam om Påsken, hveder om bededag eller rettere den afskaffede Bededag - og så fik Lindhardt i alliance med fiskebranchen lanceret fisk for at huske os på Pinsen. Rødspætter, ål, torsk og lækre sild har vi været igennem, og så i 2024 er det havkatten, der erindrings os om, at nu er det pinsehøjtid. Havkatten er kendt som "havets ulv" med sin store mund og sit uhyggelige tandsæt, der kan knuse sneglehuse og muslingeskaller. Heldigvis smager havkatten bedre end den ser ud!

Hvorfor er der fisk i myldret i folkekirkens officielle logo? Hvorfor har nogle biler en diskret fisk bagpå? Fordi fisken oprindeligt var et hemmeligt tegn på kristentro. Da de første kristne blev forfulgt og holdt deres tro hemmelig, tog de symboler som fisken i brug som tegn på, at de var kristne. Det græske ord for fisk $\iota\chi\theta\upsilon\varsigma$ har begyndelsesbogstaver, der bliver til bekendelsen "Jesus Kristus, Guds søn, Frelser". Derfor er fisk et oplagt valg som pinsespise.

Helligånden er den ene tredjedel af Treenigheden, som fejres i Pinsen. I Pinsen fejrer vi at Guds Ånd, Helligånden, sandhedens ånd eller Jesu Ånd kom til verden. Den er en gave. Helligånden har til opgave at minde os om dét, som Jesus sagde og gjorde. Helligånden spreder fortællingen om Jesus til alle folkeslag på alle sprog. Helligånden er altså Jesu talsmand på jord. Pinsen kaldes derfor også for kirkens fødselsdag. For pinsedag fejrer vi at ånden kom over de første kristne, så de turde gå ud og fortælle om - vidne i ord og gerning - om Jesus Kristus.

Helligånden er vinden, der blæser livskraft ind i vores skrøbelige sind. I den danske sangskjald Kim Larsens sang Papirsklip indgår ordene *Domine et Sanctus*. De betyder *Herre og Hellig*. Ordene er ikke helt hokus pokus. For af fortsættelsen lærer vi, at Ånden kan og skal mærkes. Kim Larsen finder sin trøst i silhuetter af papir af

sin far og sin mor, af kærlige kys og duften af jasmin, af solskin og sin bedste ven og af kvinden i sit liv. Du bliver ligefrem salig, når du tør give livet bort, siger han. Eller sagt på en anden måde: du bliver salig af Ånd, når du tør give det bort, d.v.s. dele livet og lykken med andre.

Pinseånden giver netop livskraft til at øse af dette kostbare liv med familie, venner, kærester og naturen i glæde og uden frygt, i taknemmelighed og med håb. Når du oplever et strejf af salighed, bliver du nærmest omfavnet af lykke. Det er pinseåndens livskraft. Der hvor Guds ånd er – er der frihed til. Frihed til at tro, håbe og elske.

Glædelig Pinse.