

Du giver mere end du tror.

Du giver.

Mening.

Der er ikke ret mange gaver fra mit liv, som jeg kan huske. De fortaber sig i glemslen, som man bliver ældre – i en lang række af gaver, man har modtaget, indpakket i glinsende papir. Det er underligt, når mange af os, alligevel bruger så meget tid på at finde den helt rigtige gave til hinanden.

Og alligevel er der jo nogle gaver, som vi aldrig glemmer. Jeg husker særligt, at min mors gamle faster ønskede sig konserverdåser til jul. Det var før preppingtiden, og handlede om, at hun ikke længerede havde kræfter til at bære dem hjem. Så kunne hun lige så godt ønske sig dem til jul. Vi købte en blanding af dåser til hende: flåede tomater, hakkede tomater, majs, tun og makrel i tomat. Vi slæbte de tunge dåser op på 2. sal til højre, hvor hun boede. Pakket ind i en stor gavekasse. Hun blev meget glad, for hun fik jo lige det, hun ønskede sig.

Jeg husker også den gave, som min mand gav den morgen, vi var blevet gift. En medaljon formet som et hjerte. Jeg har sat et billede af ham ind i det. Det er ikke fordi, jeg åbner medaljonen så tit, men jeg ved, at hans billede er derinde. Det er dejligt at tænke på.

Vi giver gaver for at glæde hinanden. Måske er der også derfor, at mange af os bliver trætte af gaver, når ønskesedlen bliver en indkøbsliste, der skal koordineres, så der ikke ligger to af samme gave under juletræet. Glæden forsvinder, når gaven bliver beregnende.

Vi giver gaver for at glæde os selv. Fordi det giver en særlig følelse af varme inde i os, når vi rammer det helt rigtige, og gør andre glade. Fordi vi har gjort os umage.

Gaver er mere end bare en ting indpakket i glinsende papir. En gave er en omtanke. En gave er tid, vi har brugt på at finde det helt rigtige. En gave er spænding med bånd om. En gave er en forbindelse til modtageren. En gave er taknemmelighed, der slet ikke kan rummes i det, man har købt. Heldigvis.

Gaver er mere end øjet ser. Gaver siger noget om os mennesker. Vi står hele tiden i et forhold til hinanden, hvor vi udveksler små hverdagsgaver. Det kan være, at vi giver af vores tid, nærvær, omsorg, omtanke, øjenkontakt, smil, opmærksomhed eller bønner. Vi giver hele tiden, også når vi ikke selv er klar over det. Men for modtageren kan en hverdagsgør gøre en verden til forskel.

Vi mennesker har behov for at høre til hos andre. Det giver mening for os, når vi er nogens. Det er måske livets største gave, når vi tør forbinde os med hinanden på den ene eller den anden måde – om det er tæt på eller på afstand. Det skaber mening med tilværelsen, når vi oplever, at vi er villet af et andet menneske. Og mening har vi brug for, som vi har brug for mad, vand, tag over hovedet og tryghed. Mening er ilt for sjælen, og uden den sygner vi hen.

Vi skal give mening.

Du giver mere end du tror.

Du giver.

Mening.